

Benodigdheden

- Allerlei kwasten en penselen
- Sponsen
- Kinderbadje, teil of emmer met water
- Babyshampoo



Schilderen met water

Vluchtige lijnen, heerlijk zomerspel

Margot is al 25 jaar actief als opvangouder. Als de zon van de partij is, kunnen de kinderen hun hartje ophalen in haar tuin. Te midden van de groene oase, aan de rand van het terras, staat een fontein... Geknipt voor een heerlijk natte Okiddo!

Wanneer we bij Margot langsgaan, is ze aangenaam verrast. 'Ik laat de kinderen gewoon schilderen met water! Dat is toch niet zo heel bijzonder?' Neen, heel bijzonder misschien niet.

Maar wel ontzettend leuk. De kinderen zijn er dol op. Het is bovendien een activiteit die weinig voorbereiding vergt.

Het concept is heel eenvoudig: de fontein in Margots tuin dient als waterbron. Het water klatert heerlijk en trekt meteen de aandacht van de kinderen. Ze weten dat Margot op zonnige dagen penselen in de buurt van de fontein legt. Dikke penselen, dunne penselen: alle vormen en maten zijn geschikt. En dan is het aan elk kind om zijn fantasie de vrije loop te laten.

Handafdruk

Vandaag zijn Sverre en Désiré van de partij. Ze stappen op de fontein af en dopen de punt van hun penseel in het water. Op de terrastegels schilderen ze de gekste patronen: bochten, krullen, strakke lijnen. Ze kijken vol bewondering naar hun eigen werk. Maar dan worden de lijnen plots vager... en droogt het schilderij op. Dat is het werk van de zon!



Sverre probeert het nog eens opnieuw. Misschien blijft een handafdruk langer staan? Hij zet zijn natte handpalm op de tegels. De afdruk is heel duidelijk... totdat de zon er toch kleine stukjes van af gaat snoepen. De vingers verdwijnen een voor een. Weg handdruk!

Margot heeft nog een idee. Op een dag als vandaag vinden de kinderen het fijn om te 'schuimen'. Margot vult een teiltje met water, en doet er een scheut babyshampoo in. Even omroeren... en het plezier kan beginnen! Désiré legt schuim op zijn hoofd. Margot merkt op dat hij net een hoedje op heeft. Sverre is gefascineerd en wil ook een hoedje.

Het schuim is erg luchtig. Als je even blaast, vliegt het zo de lucht in. De kinderen plenzen vol enthousiasme

Plots worden de lijnen vager... en droogt het schilderij op.

in het water. Hoe meer ze roeren, hoe meer zeepbellen er tevoorschijn komen! Her en der belanden er vlokjes schuim op het terras. Ze vormen hun eigen grillige patronen, tot de zon ook nu weer haar werk doet. De warme stralen doen de vlokjes en druppels verdwijnen. Het verhaal begint telkens opnieuw, en wordt iedere keer weer een beetje leuker. •